

Tante Hertha

Nr. 219, 19. årgang, august 2016





Billeder fra fugletur d. 6. juni kl. 04.00. Bemærk de næsten andægtige ansigtsudtryk... eller er de bare ikke rigtig vågnet...? I midten fuglelivet som set gennem normale menneskers øjne kl. 4 om morgenen... (Fotos: Ole Wadsholt)

Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer ca. d. 1. i hver måned.

Redaktør: Allan Elm – Redaktionsudvalg: Helle Hansen, Per Clauson-Kaas og

Tante Herthas mail-adresse: tante@hertha.dk.

KALENDER PÅ HERTHAS HJEMMESIDE www.hertha.dk opdateres løbende.

Hertha er på Facebook (bestyres af Anne-Lene)

Ole Wadsholt.

Folk, som ikke er bosiddende i Hertha, og som ønsker at abonnere, kan henvende sig til redaktøren på tlf. 3840 3402 eller pr. mail.

Deadline for stof til bladet er d. 20. i måneden før til:

tante@hertha.dk

eller i postkassen Landsbyvænget 2A , mærket 'Tante Hertha'.

Stof som kommer efter deadline kan ikke garanteres bragt!

(Forsidefotos: Oliver i "Hvad fatter gør..." Ne.: Lars har en heldig hånd med koen Althea, der medvirkede - den skulle bare dikkes lidt under hagen....

Fotos: Niels Jørgen Berg)



HerthaKalender

August 2016

Fredag d. 5.	Hertha Poolparty i Voldbybadet	Kl. 18.00	Voldby
Onsdag d. 17.	Årsmøde i Hertha Støtteforening	Kl. 19.30	Café

September 2016

Lørdag d. 3.	Høstmarked	kl. 11—16.30	
Torsdag d. 8.	Landsbymøde	Kl. 19.00	Salen
Lørdag d. 10.	Løvfaldstur		
Mandag d. 12.	Bofællesskabs/ Levefællesskabsmøde	Kl. 19.00	Hos Bodil
Lørdag d. 17.	Søskendedag for Bofællesskaberne		
Lør-søn d. 24-25	Arbejdsseminardage		

Oktober 2016

Lørdag d. 1.	Lørdagscafé		
Tirsdag d. 4.	3+ 3 møde	Kl. 19.00	Pavillonen

Indhold i dette nummer:

Fællesspisning og nisser	s. 4	Gartnerinyt	s. 14
Løvfaldstur og præsentation	s. 5	På besøg i Trondheim	s. 15
Båltalen der aldrig blev holdt	s. 6	Sommerhus- og cykelferie	s. 18
Høstmarked med Virelej	s. 7	Samfundets grundlov og Guld-	
Sankthans - et spil bliver til	s. 8	korn	s. 20
Ferieminder	s. 13		

Fællesspisning starter igen!

I starten af september starter vi op igen, med spisning 2 gange om måneden. Vi kører det med madhold og tilmelding for hele sæsonen fra september til december - altså 8 gange i alt.

Der vil være 4 personer på madholdet, som jeg sammensætter, og 3 personer på opvaskeholdet, som træder til efter maden. Det plejer at koste 30 kr. for voksne og børn er gratis. Man betaler kontant ved indgangen. Man medbringer sit eget service. Madholdet sætter også borde og stole op, samt laver kaffe og the. Bofællesskabet laver altid en salat.

Tænk gerne nu over om du/ I vil være med i den kommende fællesspisning. Det vil blive en onsdag og en fredag om måneden.

Tilmelding til Helene på sms 2547 9898 eller mail: helene_foldager@hotmail.com senest d. 20. august. For spørgsmål - kontakt mig. Hold og datoer kommer i slutningen af august i jeres postkasser.

Venlig hilsen Helene.

Fra Herthas dagligdag

Jeg er nu overbevist om, at vi her i Hertha har nisser. Som nævnt her i Tanten har vi længe savnet vores vinkelsliber med trinregulering. En speciel maskine, som er helt nødvendig når Camilla og Søren går løs på store sten. Vi har prøvet mangt og meget. udlovet dusører, søgt i alle kroge, på hylder og i skuffer, men uden resultat. Men så en dag kom Lars Landsmand og fortalte, at han nu pludselig havde en hel skuffe fuld af ukendte vinkelslibere. Og der var den så. Tak for det, lille nisse. Du skal også vide, at vi da havde anskaffet en ny, så vi nu er godt forberedt på yderligere drillerier!

Og så her forleden faldt jeg i snak med en ældre mand (på min egen alder). Han havde den iagttagelse, at når han tog temperaturen i Herskind og her i Hertha på samme dag, samme tid, så var der 2 grader varmere hos os i Hertha. jeg forklarede ham så, at dengang vi lavede vores første lokalplan, havde vi en hjælper ved navn Floyd Stein, som anbefalede, at vi lagde husene i "sollommer". Det gjorde vi så. Om det er det, der virker, må så stå hen i det uvisse.

Søren H.

Løvfaldstur

Hvert år tager bofællesskabere med forældre, pårørende og medarbejdere på løvfaldstur. Levefællesskabet er, som tidligere, inviteret og vi håber, at vi sammen får en hyggelig dag.

Årets Løvfaldstur går fra Silkeborg 10/ 9 kl. 11.00 med Hjejlebådene til Himmelbjerget og tilbage igen kl 16.15.

På Himmelbjerget spiser vi frokost - enten medbragt eller på et af spisestederne - ser os lidt omkring og får kaffe og kage. Hvis man har ben til det kan man gå turen til Skyttehusets Camping (ca. 5 km.) eller til Slåen Sø (ca. 8 km.) og tage båden derfra tilbage til Silkeborg. Der vil også være mulighed for kørsel til og fra Himmelbjerget (primært for bofællesskabets beboere, men der er nok ekstra pladser) for dem, der ikke er søstærke eller klar til to (iøvrigt ualmindeligt smukke) sejlture på godt og vel en time.

Vi har fået 5000 kr. fra lørdagscafékassen, så vi kan dække noget af udgifterne til billetter til båden.

Vi håber på dejligt septembervejr og stor tilslutning.

Nærmere besked om tilmelding i august.

På vegne af 3 + 3 gruppen

(3 forældre & 3 medarbejdere)

Præsentation: Simone Rigano

Hallo alle

Mit navn er Simon, og jeg kom til Hertha for lidt over en måned siden. Jeg kommer fra den smukke middelhavssø, Sicilien. I er altid velkomne til at spørge mig om mit land, Italien, hvis I er nysgerrige. Det er interessant at finde ud af, hvad vi er fælles om eller ikke, og jeg elsker under alle omstændigheder historie og at lære om kulturer og lande som Danmark, der er så forskelligt fra mit. I øjeblikket bor jeg i Burishus, som jeg kalder "det blå hus," hvor jeg nyder selskabet med de mange venlige fyre. Jeg arbejder mest i gartneriet, hvor jeg lærer mange ting, som er fuldstændig nye for mig. Jeg elsker at læse, lytte til alle slags musik, at have gode samtaler, svømning – når årstiden tillader det – eller vandring. Jeg kan endnu ikke tale dansk, men mit engelske skulde være tilstrækkelig godt. Guitar er mit musikinstrument (mest til den elektriske side), og jeg kan også lide gode film, specielt klassikere som dem af Polanski, Bergman og mange andre ...



Jeg håber at få en god tid her, vi ses!

Simon

BÅLTALE 2016

(Talen der aldrig blev holdt pga. regnen)

At holde en båletale giver jo næsten uanede muligheder for indfaldsvinkler. Der er bålet, heksen, det hedenske, det kristne, og så har vi lige medoplevet et meget fint skuespil, som også har en morale: "Hvad fatter gør, er altid det rigtige".

For mig har det været mest nærliggende, at hente inspiration i det antroposofiske menneskesyn.

Rudolf Steiner taler i sjælekalenderverset for denne uge om, at vi skal fortabe os i naturen. Andre steder taler han om, at jorden har åndet helt ud nu. Hvordan skal vi forstå det?

Det betyder, at vi skal "flyve" ud af vore egne lænker, vor sjæl skal befries og finde sig selv igen i den guddommelighed, vi finder i naturen lige nu. Der skal vores sjæl lade sig berige.

Inger Carlsen, tidligere præst i Kristensamfundet, skriver: "Bålet er det ydre billede på menneskets viljeskraft; heksen er et billede på det negative i vort sjæleliv, det vi skal prøve at brænde bort. Vi skal sætte viljen i gang for at overvinde den indre heks".

Som jeg oplever det, har vi nu to billeder af bålet og heksen. Det ene hvor vi flyver ud og forbinder os med det guddommelige; det andet, hvor vi med bålet (altså viljen) overvinder det mørke i os selv.

Set i den sammehæng, så er det "fatter gør" nok det rigtige. For han GØR noget! Han handler! Han har fyret op under viljen!

Og set i den kontekst kan selv en gammel feminist som mig tage H.C. Andersens eventyr ind om, at "hvad fatter gør, er altid det rigtige".

Så lad os sætte fut under viljen og sammen med heksen flyve ud, op, højere og forbinde os med det guddommelige. Og måske komme lutret hjem igen.

Rigtig glædelig
Sankt Hans aften.

Diana K.



*Næppe var det tændt,
så kom regnen! (Foto:
N.J. Berg)*

Hertha Høstmarked

Herskind

Lørdag 3. september

Kl. 11 - 16.30

Biodynamisk Jordbrug - FROKOST-CAFÉ - Mejeri - Gartneri - Bodet

På høstmarkedet spiller middelaldergruppen Virelai kl. 14.30 i teltet!



SANKTHANS

Hvad fatter gør, er altid det rigtige

Et spil bliver til

I dramagruppen var alt klart. Efter fastelavn skulle vi i gang med at øve den sidste del af Tryllefløjten i det sædvanlige samarbejde mellem Elisabeth Felix, Randi og Per. Det sidste



halve år havde vi forberedt det. Skrevet manus, transponeret musikken til den rigtige toneart, lavet scenografi. Jo, vi var i gang. To onsdage var vi begyndt at øve. Så kom det. Elisabeth havde længe haft dårlig hofte, nu gik det ikke længere, hun måtte opereres snarest og ville det næste halve år ikke kunne instruere. Vi måtte pakke Tryllefløjten sammen, lægge den til side for forhåbentlig at tage den frem senere.



Hvad skulle vi så arbejde med til vores onsdags-dramatimer, hvor årstidsfesterne er omdrejningspunktet? Vi havde kun et par dage til at finde ud af det, før en ny onsdag stod for døren.

I år var det første gang i flere år, at alle i bofællesskaberne ikke var på den årlige ferie op til sankthansaften. Så et sankthansspil var oplagt. Det



kunne være udendørs omkring bålet. Nede ved mergelgraven, ved shelter-skoven, er der jo en fin plads til både spil og bål. Kunne vi lave et spil der, hvor skuespillere og publikum i fællesskab skabte en god sankthansaften?

Ret hurtigt kom vi på, at H. C. Andersens "Hvad fatter gør, er altid det rigtige" egnede sig. Vi havde jo mulig-



hed for at bruge rigtig levende dyr: hest, ko, får, gås, høne, ja, også de rådne æbler – det kunne være spændende og udfordrende. Med det rigtige regi kunne alle få en rolle eller på anden måde være aktive i spillet. Publikum kunne bidrage med, hver gang der var et scene-skift, at skulle synge en af H. C. Andersens sange, bakket op af et orkester sammensat af alle, vi kun-

ne komme i tanker om, som kunne spille et instrument. Alle syntes, det var en god ide, og snart kom manus på plads, scenografien tænkes igenem, pladsen i shelter-skoven gøres egnet for spillet og de omkring 200 tilskuere, vi troede ville komme.

Pladsen foran shelteren blev jævnet ud af en rendegraver, der blev spredt stabilgrus ud, så pladsen blev egnet til at spille på. Ved den fælles ar-



bejdsdag i maj lavede forældre og herthaboere bænke til 150 tilskuere samt en krostue. Siden blev der bygget Fatter- og Mutterhus i smukke bindingsværksstil, og det kreative værksted havde lavet den fineste stork på taget og stokroser ved døren.

Men hvad med dyrene? Hesten havde vi fra Stine og Morten, en ko

også, men ingen får. Vi fandt et "gyngefår", som vi trak på vogn, en gås lånte vi af Carsten, der hjælper i gartneriet, og en af Tanjas høns måtte vi gerne bruge. Der blev tidligt øvet med ko og hest, at de kunne være sammen, og John flettede to fine bure i pil, som gås og høne kunne være i, når de skulle bæres frem





for publikum.

Og hvordan ville de opføre sig, når et 10-mands orkester spiller og alle tilskuere synger, mens de står midt i det hele? Vi anede det ikke og håbede på, at ingen ville melde os til Dyrenes Beskyttelse.

Efterhånden faldt alt på plads. Vi var nu 25 skuespillere, 20 personer arbejdede med sceneopbygning,

kulisser, rekvisitter og kostumer. 10 havde meldt sig til at spille i orkester, og 10 sange var udvalgt og trykt i et lille fint hæfte, som tilskuerne skulle synges fra. Vi øvede nu hver onsdag, og den sidste uge op til sankthans 4 fulde dage i træk.

Alt gik godt, som vi nærmede os sankthans. Dagen før havde vi generalprøve med 30 – 40 tilskuere. Det lovede godt.



Men ét havde vi ikke styr på, og det var vejret sankthansaften. Men vi ville spille uanset, hvordan vejret måtte blive.

Så blev det endelig sankthans. Vi var klar til at spille. Efter spillet var det tilskuernes opgave at bygge et bål af de tørre grene, der var gjort klar, på stedet, hvor spillet havde været. Mange havde sørget for, at der var kaffe og kager til når bålet

brændte.

Kl. 19⁰⁰ var alle bænkepladser besat, og mange stod op. Omkring 250 tilskuere havde indfundet sig, og de, der ikke selv kunne gå, var blevet kørt i biler ad markvejen ned til skoven.

Så gik spillet i gang. Alle kunne deres roller. Dyrene opførte sig eksemplarisk, og tilskuerne støttet af orkestret sang





den ene sang efter den anden. Efter 40 minutter var spillet færdigt, der blev klappet og bukket, alle var glade.

Nu skulle bålet bygges op og kaffe og kager gøres klar. Snart var det fine sankthansbål tændt og 5-6 m høje flammer slog lysende op. Folk havde fået kaffe i den ene hånd og kage i den anden.

Og så! ! uden varsel kom regnen, og det med en kraft og en pludselighed, som fik man den ene spand vand over sig efter den anden. Kaffen blev tynd – kagerne sejlede på tallerknerne, det store sankthansbål slukkedes og alle stod vi i en tæt tåge af røg og vand og i en larm fra regnen, der væltede ned over os.



Nu fik vi et naturens spil uden lige. 15-20 min. stod det på, alt sejlede. Nogen gik hjem, nogen blev under paraplyerne, men der var nogle, der ikke kunne gå, nogle der ikke måtte gå, nogle der ikke ville gå, ja nogle, der skulle køres de 500 m fra skoven og op til Hertha. Men markvejen var forvandlet til en glidebane og et ælte, hvor vores 7-personers bus ikke kunne køre.

Tålmodigt måtte de vente i bussen, indtil gårdens traktor langsomt, i sneglefart kunne trække dem op på fast grund ved stalden.

Sikke en aften!

Men det gode humør mistede vi ikke på noget tidspunkt. Tak for det. Og tak til alle, der gjorde denne aften til en UFORGLEMMELIG SANKTHANS !

På alles vegne, Per C-K

Fotos: Niels Jørgen Berg, som sammenlagt har brugt under ét minut på at fotografere 124 billeder (hvert billede tager 1/ 25 del sekund)



*Et par billeder fra
middelaldergrup-
pen Virelej's op-
træden i forsom-
meren, som kom-
mer igen til høstfe-
sten.*

*(Fotos: Hans
Gravsholt)*



*Katla og Vitkes på
vej til deres fold
ved aftenstide sam-
men med Stine
(Foto: Ellinor)*



Ferieminder



Sommerferie

Mols bjerge

Solskin grillmad glæde

Bageri, cola og rullepølsemad

Gåtur i byen

Indkøb cafebesøg

Regnvejr

Dyrepark

Bambi hjorte

Isbjørne blev fodret

Så styrtede regnen ned

vi måtte søge ly

blev meget våde

Fandt cola

Dejligt

Akvariet

koraller sten

fisk skildpadder hajer

Mange mennesker snakkede

Mad og cola

Skyers regn

Træthed

Strand

tang sand

Blomstrende hybenroser duftede

Kakao og nybagte boller

Ludospil strikketøj sofahygge

på vores

sommerferie

Sara Henningsen



Gartnerinyt august 2016

Juli måned har været usædvanlig våd og kold, derfor er der ikke rigtig kommet gang i agurk, courgetter og Hokaido, nu håber jeg på lidt eftersommervarme og et mildt efterår, så bliver Hokaidoerne alligevel til noget..

Den megen regn har givet os mange udfordringer, ukrudtet blev stort og vi måtte luge det op og kultivere, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre at bruge traktor eller hjulhakke i lange perioder, Selv ikke fræser, på de mest væde pletter. Derfor er det sidste hold ærter også først sået nu, det er meget sent.

Sukkerærterne smager dejlig sødt, når de er fingertykke. Smag dig frem. Husk det er i modne grøntsager og det gælder også frugt, vi får smag og alle de vigtige sekundære stoffer, som styrker vores immunforsvar, forebygger kræft og meget mere. Men de kommer kun med, hvis du høster modne grøntsager.

Gulerødderne er ikke helt modne endnu, vi kan også kun høste fra en ende af, så vi starter først høsten i slutningen af juli. Rødbederne er nu fine store, men husk at gå ned ad bakken og find de store. Løb en finger rundt om roden før du trækker den, så du ser hvor stor den er. Her når de er nye, er min favorittilberedning at skære roden i tern og svitse dem i olie eller smør i 5-10 min, så de er næsten møre, herefter tilsættes stænglerne fra toppen skåret i små stykker i 2-3 min og til sidst de snittede blade. Smag til med spidskommen og salt. Kan jævnes med lidt fløde eller hvad du foretrækker. God fornøjelse.



Der har været en ok opbakning til onsdagsaftener og arbejdslørdage. Tusind tak for jeres indsats, det har betydet rigtig meget for gartneriet, hvor juni og den første del af juli har været meget travle, men nu her sidst i juli er vi rigtig godt med. Onsdagsaftenerne stopper vi den 3. august. Er der nogen der har lyst til at fortsætte regelmæssige aftener eller eftermiddage, hvor vi tager os af fællesarealer?

Nu kan der høstes grønkål, dild, koriander, kørvel, rødbeder, løg, spidskål, kar-

tofler, sølvbeder, agurk, courgetter, salat, rucula, ærter og bønner såvel som div. urter ved drivhuset. I drivhuset er der basilikum og lidt tomater. Følg høst-anvisningerne. Jeg vil købe lidt glaskål hjem fra Karl Henning. Både fordi de er så gode og milde - brug dem direkte i salat i stave, godt med lidt olie og citronsaft, skønne bagt i skiver med sesamfrø og olie, og ellers i alle retter, hvor du ville bruge broccoli, spidskål eller blomkål. Og fordi det er en dejlig lokal grøntsag, der er fuld af smag og vigtige sekundære stoffer.

Der er kun lidt hindbær, de fleste er efterårshindbær, men det ser ud til at solbærrene bliver høstet. Jeg sætter ikke flag ved bær og frugt, så hold selv øje med det. Når vi kommer til æblerne, så vær sød at lære dine børn, hvordan man høster dem, de skal sidde så løst, at de falder ned i ens hånd ved et forsigtigt drej med hånden.



Fortsat god fornøjelse med alle de dejlige grøntsager, jeg nyder hvert år, når vi stille og roligt får et større og større udvalg.

Det er nu endelig bevist rent videnskabeligt at økologiske grøntsager er sundere end konventionelle, da de indeholder flere sekundære stoffer osv., som styrker immunforsvaret mm. Ny forskning viser også at arbejde med jorden virker afstressende og er godt for humøret. Det er også min oplevelse gennem mange års arbejde som gartner.

Juli måned har været fuld af ferie, Simone, vore uerfarne nye voluntører har holdt skansen hele måneden, stort tak for det Simone, som kommer fra Sicilien og har

en handicappet bror. Dejligt med en italiener, da jeg er ved at skulle købe en maskine i Italien og de svarer ikke på mine engelske breve.

Den nye fræser er min private, som jeg prøvekører her, så gartneriet har ikke betalt den. Den kostede 16.000 kr. og er helt fantastisk til at vende jorden på en meget skånsom måde. Den er jeg meget glad for.

På gartneriets vegne Birthe.

På besøg i Trondheim

Helle Hansen og Charlotte Stenbæksgaard (Dittes mor) har været en tur i Trondheim i Norge i maj måned for at deltage i et møde i foreningen ECCE, som er en europæisk græsrodsbevægelse, der arbejder for at gøre forholdene for udviklingshæmmede mennesker i hele Europa bedre. Vi mødte rigtig mange mennesker fra hele Europa og havde en dejlig tur.

Vi besøgte tre Camphill landsbyer.

Jøssåsen lignede Hertha meget. Landsbyen ligger i højderne, så det er rigtig koldt om vinteren og beboerne fortalte, at de havde haft sne ugen før vi kom. Der bor 50 mennesker, der er en stor sal som i Hertha, og der arbejdes i skoven, gartneri, landbrug og vævestue, og så har de keramik- og træværksted. Vi havde en dejlig dag der, hvor vi gjorde eurytmi og



Paulamaria fra England i samtale med Bettina, en af Jøssåsens beboere og hendes søster.

Rotvoll ligger i udkanten af Trondheim og her er også en steinerskole. Der bor 25 mennesker og her er både safteri, bageri og en hyggelig butik. I Rotvolls fine runde urtegård står en fredsstøtte i midten med ordene: "Må der være fred på jorden" på flere forskellige sprog bla. russisk og kinesisk.

dansede folkedans med beboere og forældre, og bagefter var der café hvor kagebordet rigeligt hamlede op med Herthas lørdagscafeer, så vi følte os rigtig hjemme.





Den flotte fredsstøtte i Rotvolls urtegård.

Vallersund Gård ligger helt ude ved Atlanterhavet. Der har tidligere været handelsstation og de gamle bygninger er fredede og virkelig smukke, men man må ikke bo i dem pga. brandfaren. Bygningen i forgrunden herover bruges som butik og frokoststue.

Vi vandrede en god lang tur op på bjerget ved Vallersund, og der stod en fredselgen lige som den, der står i Hertha ved Burishus. Den er den eneste af sin slags i Norge.

Den sidste dag vi var i Trondheim, nåede vi lige en tur i Nidaros domkirken, som blev bygget i 1200-tallet og er fantastisk smuk.

Vi var helt oppe i toppen og gå rundt. Der var en flot udsigt over Trondheim.



Vallersund Gård som ligger ud til Atlanterhavet.

Billeder fra turen af Helle. Tekst af Charlotte.



Nidaros Domkirke i Trondheim.

Sommerhus- og cykleferie

I uge 29 var der 8 personer tilbage i bofællesskaberne.

Halvdelen tog med 2 medarbejdere i sommerhus nær Vesterhavet, og den anden halvdel i et ved Nissum fjord.

Sidstnævnte tur bød på fredelige vandreture, længere eller kortere cykelture, tog-tur med det gamle tog VLTJ til Lemvig, (Kennert og Josef cyklede tilbage til bilen, mens Anina og Sara var til frisør og fik handlet lidt, hvorefter vi tog toget tilbage og mødte cyklisterne.)

Vi var på markedstur, på besøg til grillaften hos de andre, festaften med Irsk musik og sang, hvor vi alle var samlet. En

eftermiddag mødtes vi alle til eftermiddagskaffe. Tur til Torsminde og Vesterhavet blev der også tid til.



Tur til Torsminde og Vesterhavet blev der også tid til. Og ikke at forglemme, vi blev standset af politiet på vej ud af landsbyen, Sdr. Nissum, i bussen. Der sad vi alle, mens Kennert måtte vise sit gamle kørekort og tilstå, at han ikke havde drukket. Morten var glad for afbrækket i køreturen og fik spurgt om de blå lygter nu også kunne blinke. Han fik demonstreret det.



Karen Vildersbøll

Oplevelser fra cykelturen

Vi var på cykeltur på Fyn.

Det var sjovt at cykle op og ned ad bakkerne.

Det var hårdt i 1ste gear, når bakkerne var stejle.

Nogle blev trætte og fik ondt i enden. Så holdt vi en hviledag.

Vi boede i sommerhus. Spiste pasta med kødsovs og fik jordbær med fløde. En dag gik vi en tur ned og købte is.

Der var sol næsten hver dag og vi svedte i varmen. En dag mødte vi dem fra Fylla nede ved vandet.

Vi cyklede til Valdemars slot, der så vi en udstilling med masser af dyr og gamle ting fra gamle dage.

Der var en restaurant og vi spiste skrubber og nye kartofler. Der var ben i fisken; dem hjalp Kennert os med at tage ud, så vi ikke fik dem galt i halsen.

Fortalt af Morten T., Birgitte og Ditte



En and med to ællinger
Gynger ude på vandet
Med små bølger på.
Noget hvidt er derude
Nok en fugl
En måge måske.

Sorte svaler med hvidt bryst
Et skib med hvidt sejl
En pind. Til fiskenet måske
En hvid måge.

Mennesker der svømmer
De har det nok rigtig sjovt
Vindmøller to og tre og
Fire og mange,
De drejer rundt.

Her er vi nede ved havnen,
Her er godt
Solen skinner dejligt varmt
Vi får sol på kinder og arme
Nu skal vi hjemad.

Anina, Morten og Sara



En måge, en måge
En stor hættemåge
Den dykker ned i vandet
Dykker efter fisk.

Mågen er vågen.

En måge, en måge
Svæver over vandet
Dykkende ned mod havet
Lander stille på det blanke vand.

Og mågen sover

Morten T.

Samfundets "grundlov" af R. Steiner

"Velfærden i et fællesskab af mennesker, der arbejder sammen, er desto større jo mindre den enkelte stiller personlige krav om udbytte af sit arbejde, (det vil sige, jo mere han afgiver af dette udbytte til sine arbejdsfæller), jo mere hans egne behov tilgodeses gennem de andres arbejde, ikke gennem eget arbejde."

Denne lov angiver ingen moralske maximer eller adfærdsnormer. Den udsiger kun, at man ud fra betragtning af samfundsmæssige kendsgerninger kan komme til den indsigt, at en bestemt social adfærd har bestemte følger. (Tilføjelse af Lex Boss)



Guldkorn

Rita hører livlig snak nede i hendes have, hun går derned. 4 drenge er igang med at spise hindbær. Rita siger til drengene, at hun vil gerne have, de kommer ind og spørger, før de plukker bær i hendes have. Drengene tager afsted igen. Et par dage efter hører hun igen noget nede i haven. Da Rita kommer derned, er Alvar på vej væk fra haven. Rita følger efter ham og siger: "Jeg troede vi havde en aftale om, at I spørger først". Alvar svarer: "Så kan jeg jo ikke være "Bærtyv". Rita går hjem igen! Et par dage efter går Alvar ude på vejen. Rita har bestemt, at hun vil drille Alvar. Hun går ud og snakker med ham, og så siger hun til Alvar: "Når du tager bær fra mig, hvad så hvis jeg vil være "Cykeltyv" og tager din cykel? Alvar: "Det gør ikke noget". Og jeg tager ikke dine bær mere, nu gør jeg det nede i Gartneriet. Tomaterne smager ikke godt, de skal være mere modne, helt så de splatter ud!

Sommerhistorie fra Rita.