

Tante Hertha

Nr. 217, 19. årgang, Maj 2016





Sådan en bustur helt til Esbjerg på værkstedsudflugt (se midteropslaget) kan godt føles lidt lang. Derfor er det rart, at man kan sidde og tegne lidt undervejs (foto: Inger W)

Tante Hertha er Hertha Levefællesskabs informationsblad, som udkommer ca. d. 1. i hver måned.

Tante Herthas mail-adresse: tante@hertha.dk.

KALENDER PÅ HERTHAS HJEMMESIDE www.hertha.dk opdateres løbende.

Hertha er på Facebook (bestyres af Anne-Lene)

Redaktør: Allan Elm – Redaktionsudvalg: Helle Hansen, Per Clauson-Kaas og Ole Wadsholt.

Folk, som ikke er bosiddende i Hertha, og som ønsker at abonnere, kan henvende sig til redaktøren på tlf. 3840 3402 eller pr. mail.

Deadline for stof til bladet er d. 20. i måneden før til:

tante@hertha.dk

eller i postkassen Landsbyvænget 2A , mærket 'Tante Hertha'.

Stof som kommer efter deadline kan ikke garanteres bragt!

(Forsidefoto: Anina søsat. Foto: ?)

HerthaKalender

Maj 2016

Onsdag d. 11.	Stillingkoret i Salen (se notits)	Kl. 19.30 i Salen
Torsdag d. 12.	Vævernes formiddagscafé	Kl. 10.30-12.00 Cafeen
Torsdag d. 12.	Suppe Café Hertha	Kl. 17.30 i Cafeen
Lørdag d. 21.	Marionetteateret spiller "Joringel og Jorinde"	Kl. 11.00 Caféen
Mandag d. 23.	Bofællesskab-/Levefællesskabsmøde	Kl. 19.00 hos Bodil
Mandag d. 23.	Niels Aagaard fortæller fra Det Fælles Bedste	Kl. 19.30 (se annonce)
Tirsdag d. 24.	3 + 3 gruppemøde	Kl. 17-21.00 Pavillonen
Fredag d. 27.	Suppe Café Hertha	Kl. 17.30 i Cafeen
Lørdag d. 28.	Fælles arbejdsdag - forældre og Levefællesskab	Kl. 8-16
Lørdag d. 28.	Nattergaletur	Kl. 20.30 P-plads

Juni 2016

Søndag d. 5.	Nattergaletur	Kl. 04.00 P-plads
Onsdag d. 15.	Landsbymøde	Kl. 19-21 i Salen
Torsdag d. 23.	Skt. Hans	Kl. 19.00 ved shelter

Juli 2016 Uge 27 Bofællesskaberne på ferie
Uge 27-30 Værkstederne lukket for eksterne. Første arbejdsdag 1. aug.

August 2016

September 2016

Lørdag d. 3.	Høstmarked	kl. 11—16.30
Lørdag d. 17.	Søskendedag for Bofællesskaberne	
24—25	Forslag til arbejdsseminardag (ikke endelig vedtaget)	

Indhold i dette nummer:

Aktuelt: Forårskoncert og avis s. 4	Nye malerier i cafeen	s. 13
Væverne hyggede... s. 5	Gartnerinyt	s. 14
Kort og Godt s. 6	Landbrugsnyt	s. 16
Skt. Hansaften s. 8	Mine mandage i Hertha	s. 18
Nattergaletur s. 9		
Fotos fra værkstedsudflugt s. 10		
Arbejdsdage i gartneriet s. 12		

Forårskoncert med Stillingkoret

Onsdag d. 11. maj kl. 19.30 i Salen – gratis entré.

Stillingkoret er et stort klassisk 4-stemmigt kor. Vi vil synge et både muntret og seriøst program med bl.a. nogle zigeunerklange af Schumann og Brahms, med en række danske sommerviser og -sange af bl.a. Heise og med et par religiøst prægede stykker af Elgar og Rheinberger. Nogle af stykkerne er med pianoakkompagnement.

I programmet indgår også nogle fællessange.

Dirigent/korleder: Niels Jørgen Tranberg

Pianist: Michael Blume

LÆS AVISEN I CAFÉEN.

Århus Stiftstidende kommer nu hver dag til Café Hertha. Første dag var d. 15. april, og den fortsætter i første omgang i 3 måneder.

Avisen har sin plads på reolen ved vinduet, og vi håber I har lyst til at læse avisen i caféen eller ude på terrassen.

Avisen kan ikke tages med hjem eller fjernes - og det er vigtigt at lægge den på plads igen efter læsning, så den næste kan finde den.

Vi håber, det kan blive endnu et tiltag, så caféen bliver et sted, der bliver brugt.

Det her er en forsigtig avis-start, så må det vise sig, hvad det kan føre med sig.

God læsning!

Væverne hyggede om os!

Den 15. april havde Vævestuen arrangeret café-formiddag for alle, der havde tid og lyst.

Mette, Ulla, Birgitte og Stine havde lavet frugtsalat, smoothies, boller, kaffe, te og saft.

Adskillige mødte op, mindst 3 generationer! Alle hyggede sig, snakken gik livligt, og de små legede på gulvet.

Et rigtig godt tiltag, som gentages i maj. Tak til væverne!

Karen Wadsholt



*Legestue og hygge ved vævernes café-dage. Ne. th.: Marie holder pause efter at ha' skåret masser af frugt til lækre smoothies.
(Fotos: øverste to: Karen W. Nederste to Ellinor)*

KORT OG GODT

Rubrikken til korte meddelelser: Info, salg, bytte, tips mm.

En undskyldning til Louise Grusholt

Jeg havde ikke fået Louises navn med blandt dem, der har boet i Hertha i alle 20 år, skønt jeg udmærket vidste, at Louise var blandt de allerførste indflyttere.

Dette gjorde hun mig MEGET kraftigt opmærksom på, da jeg kom til vores ugentlige halve times samtale i mandags.

Hun ønskede også, at det blev sagt i næste tante Hertha og gerne med foto.

Det være hermed gjort.



Helle

Efterlysning!

Camilla og Søren arbejder i sten. Til det har vi en kasse med stenværktøj, som i flere år har stået i redskabsskuret uden for Herthahus. I kassen havde vi en meget dyr vinkelsliber med trinregulering. En nødvendighed til stenarbejde. Men nu har vi den ikke mere. Nogen har "lånt" den eller blot fjernet den. Alle oplysninger har interesse. Henvendelse Camilla eller Søren

Hilsen Søren og Camilla

ARBEJDSDAG OG SOMMERFEST LØRDAG d. 18. JUNI

Vi vil gentage succesen fra sidste år med at slå den Fællesskabsdannende Dag sammen med årets Sommerfest. På den måde kan nogle af arbejdsgrupperne gøre forberedelser til aftenens fest.

Der vil også fortsat være brug for arbejde i de udendørs arealer eller andetsteds.

Der vil være en pause om eftermiddagen.

Sæt kryds i kalenderen.

Der vil komme nærmere opslag på døren.

Hanne og Else

Det Fælles Bedste

Det er lykkedes os at få LØS-formand Niels Aagaard til at komme **mandag d. 23. maj kl. 19.30** med sin guitar og fortælle om det store folketræf i Lejre, som blev arrangeret af 8 forskellige grønne græsrodsorganisationer, og hvor over 2200 mennesker var samlet for at hygge, vise frem, deltage i de ca. 150 workshops om alt mellem himmel og jord og netværke med ligesindede. Hvordan tænker Niels at det gik, og hvad er de videre perspektiver? Har det en effekt i/på samfundet eller var det bare "os selv" der bekræftede os selv? Og hvad bliver det næste? Kom og vær med og få en sang oven i købet:-)

Allan

LØRDAG D. 28 maj kl. 8-16

ARBEJDSDAG for LEVEFÆLLESSKAB OG BOFÆLLESSKAB

Alle er velkomne: Børn, venner, familie, bekendte. Ja, store som små. Vi begynder dagen med at spise fælles morgenmad i salen.

I år er der 3 opgaver:

Plante porre og selleri. Birthe har sået planterne og gjort jorden klar.

Male Vævehuset og måske gartneriet. Matthias har forberedt alt til dagen.

Et hold skal også lave mad, kaffe og kager, for det skal vi have.

TILMELDING: Det er rigtig vigtigt med tilmelding, så vi ved, hvor mange hænder der hjælper og hvor meget mad der skal til.

Skriv en mail: per.clauson-kaas@hertha.dk eller bofællesskabets telefon: 38 40 34 10

SKT. HANS AFTEN



Kl. 19 ved vores shelter
opfører dramaholdet

HVAD FATTER
GØR
det er altid det rigtige

Efter spillet bygger
vi sammen bålet & tænder
det kl. 20.30

Medbring kaffe & kage
til fælles nydelse

Husk egne kopper og
tallerkner



Vel mødt!



Stuekoncert med folkemusikerne Andreas Tophøj og Rune Barslund hos Søren Christensen. 50 p





personer (Foto: Søren Chr.)





Indtryk fra årets værkstedsudflugt d. 5. april.
(Frode Gregersen og Michael Norman Larsen)
brødkorn og markdrift i det hele taget, og
turmælk. De gør det så godt, at de leverer
for forplejning, på busturen og kvæggårde
sig selv næsten nok, men besøget var nu
kørsel og dyrekæleri. (Fotos: Ole W)



April til to biodynamiske gårde ved Esbjerg (sen), som samarbejder tæt—én dyrker den anden "dyrker" køer og mælk til Nær til en michelin-restaurant. Randi sørgede en serverede lækker frokost og det var i også meget spændende med hø-kran-

Arbejdsdage i Gartneriet 2016

Lørdage kl. 9-11. 4. juni, 2. juli og 30. juli.

Vi slutter af med en forfriskning.



Kom og hyg dig med din nabo og giv dine børn en oplevelse af, hvad det vil sige at dyrke jorden.

Jeg har brug for, at alle kommer mindst til én af dagene. Kan du ikke nogle af dagene, så kom en anden dag og lug eller hak ved de blå flag.

Vel mødt Birthe.

Onsdags-aften i gartneriet

Du kan komme og give en hånd med på onsdags-aftner her i højsæsonen, og tag gerne din nabo med. Vi arbejder fra 19-21 og starter onsdag den 25. maj.

Jeg håber, det kan blive nogle hyggelige, sociale aftner, hvor vi også får udrettet noget.

For gartneriet Birthe

Nye malerier i caféen.

Som nogle af jer måske har bemærket, er Irenes smukke malerier blevet afløst af nogle beboerbilleder.

Disse billeder er fremstillet af henholdsvis:

Maria, Lars Kongsted, Oliver, Ditte, Sara, Sune og Arnannguaq , som alle går til maling i vævestuen, torsdag aften under AOF.

Inspirationen til billederne opstod på baggrund af en smuk buket solsikker, som Sara havde stående på sit værelse, og som hun venligt udlånte i efteråret 2015.

En del af eleverne greb denne opgave, mens andre fortsatte med et igangværende projekt.

På trods af, at opgaven har været den samme, er udtrykket i det enkelte billede alligevel helt individuelt og bærer tydeligt præg af den enkeltes særegne udtryk. Nogle af billederne kan forekomme samlede og begrænsede, andre have et stort antal blomster og fylder papiret godt ud, eller måske have et færre antal og flyde mere ud. Nogle befinder sig meget i stregen/linjen, mens andre er mere hengivet til fladen.

Gå selv på opdagelse og undersøg nærmere; billederne siger meget om det enkelte menneske.

De to mosaikbilleder er skabt af to eksterne elever, nemlig Marie Fløe, som har været tilknyttet Hertha i en lang årrække, og Charlotte, der er vores sidst ankomne dagbruger. Begge har været vældig optaget af processen, og for Charlotte har hendes selvvalgte motiv været et sandt kirkebyggeri, hvor sten er lagt på sten, et hårdt, men lønsomt arbejde på en dejlig solskinsdag.

På vegne af medarbejder og nyuddannet kunstterapeut, Katrine Kroon, sender maleholdene lyse forårshilsner til jer alle, og vi håber at vende tilbage med en ny udstilling i snarlig fremtid.



Gartneri Nyt Maj 2016

April har været en rigtig dejlig forårsmåned med skiftende vådt og tørt vejr. Det lykkedes at få løsnet de fleste bede, før regnen kom, og også at sidde fast et nyt sted. I år kører vi komposten ud med trillebør og med hjælp fra Martin, traktoren og bagsluffen på traktoren. Det går rigtig godt og gør, at vi kan lægge komposten præcis, hvor den skal bruges.

Der er nu sået radiser, ærter, sat de tidlige løg og sået majroer og vinterkålene. Vi håber at få jordskokkerne i jorden, lagt de første kartofler og sat de sidste løg. Der skal også snart såes persille, dild, koriander, tidlige gulerødder og solsikker. Sidst på måneden skal de tidlige gulerødder såes ude, og også fennikel. Der er også flere hold salat på vej, og de første skal snart plantes ud, nu er de ved at hærde af, så de kan klare udelivet..

I drivhuset er radiserne godt på vej, og tomaterne, selleri, porrer og basilikum er flyttet ud i boblefoliehuset, så de kan få mere lys. På fællesskabsdagen d.16. april blev tomater og pebre priklet ud i potter, så de får mere plads, og sellerierne skal snart prikles. Jeg vil gerne have hjælp til det en onsdag aften, jeg sætter en seddel op ved cafeen. Vi har også sået courgetter og agurker i kasser.

I maj skal rødbederne såes, sølvbeder, sommerportulak, og spinat, kartofler skal sættes, og der skal såes hokaido, salat, bønner og tallerkensmækker mm.

Det er en rigtig dejlig måned med meget arbejde, og vi håber på en god blanding af sol og regn. Endelig er knopperne på forsytia, solbær og andet begyndt at svulme op.

Det er skønt at opleve, hvor glade beboerne er for igen at komme i gang med jorden. De finder deres kendte opgaver igen og glæder sig over det.

Arnannguaq er glad for at køre grøntsager op til jordkælderen under bofællesskabet og henter også frugt i bageriet. Kommer hun på en lille visit, vær sød at sende hende videre. Hun finder stille og roligt ind i flere og flere opgaver. Vores redskaber bliver nu igen pudset og plejet af Freia, og vi nyder også hendes selskab udenfor, hvor hun også allerede er med nu her fra begyndelsen af sæsonen. Det er altid festligt. Sara er ved at lære Margaritha dansk, på deres gåture peger Margaritha på forskellige ting og Sara fortæller, hvad det hedder. Det er dejligt, som det spreder glæde og nu engagerer flere beboere sig i opgaven.

Sidst i april tager jeg på et internationalt biodynamisk møde i Italien ved

Bari, hvor vi skal besøge nogle rigtig dygtige grøntsagsavlere og frugtavlere.

Det er en travlt tid her i foråret, flere har meldt sig til frivilligt arbejde, det er dejligt med flere hænder. Jeg vil igen i år indkalde til planteaftner, hvor du kan tage dine børn med ned og plante grønkål f.eks. Når vi skal prikke selleri - det er når de små planter skal flyttes over i separate potter - vil jeg også bede om hjælp ved opslag ved cafeen. Husk også arbejdsdagene i gartneriet. Vi starter også med at plukke blomster til præparatfremstilling, mælkebøtte i april og kamille i juni og røllike i juli. Jeg sætter opslag op, når tid er.

Lørdage: 4. juni, 2. juli og 30. juli. kl. 9-11.

Det er snart slut med grøntsager i jordkælderen. Det har været muligt at købe en del ind i år. Håber I har været glade for det. Der er spinat og vinterportulak i drivhuset, purløg, løvstikke, syre og lidt andre urter udenfor. Hold dig orienteret på tavlen i gartneriet. Der kommer snart asparges og vent på flag ved rabarber. Ved asparges, husk kun at plukke dem, der er 15 cm lange eller mere. Og fordel din høst af stængler fra rabarberne og lad mindst 10 stængler stå tilbage på hver plante. Tag ikke kun fra de første de bedste planter, du møder. Det er svært at forudsige, hvad der ellers vil være, og det skifter meget med vejret.

Kunde-bonde mødet, som vi kun har en gang om året indbød jeg til mandag den 25. april. Her kom folk med gode forslag og refleksioner over det forløbende år. Så kan vi sammen kunne bestemme, hvordan det nye år skal forløbe.

God fornøjelse.

Birthe Holt



Fra Fællesskabsdagen.

(Foto: Ole W)

Landbrugsnyt Maj 2016

Medarbejdere

Meget af tiden i april er gået med pasning af køerne og kalvene. Men derudover fremstiller vi brænde af træet, vi har hentet nede ved naboen. Her er der blevet fældet et par store træer, som især Lars O, Ole og Sune forvandler til brænde. Bent har sine daglige gøremål omkring malkningen, hvor han klargør inden malkningen og rengør efter. Det er gerne Bent, Ole og en enkelt dag om ugen Heino og Morten, der malker køerne. Maria øver vores 2 kviekalve i at gå med grime, så de kan blive gode og tillidsfulde køer. Ja og gode skuespillere. De hedder Althea og Alice og en af dem skal være med i årets Sankt Hans spil. Det bliver spændende at se, hvem af de to, der har evnerne og publikumstække til denne opgave. Rina spreder glæde ved sin blotte tilstedeværelse og er god til at snakke og nusse med dyrene.



Hønsene og hestene tager Morten sig af, når han arbejder i landbruget. Om onsdagen er vi så heldige at have Chandran i landbruget, så det er gerne den dag, han og Per R henter forskellige småting, vi lige står og mangler.

Markerne

Lige nu sker der en masse ude på markerne. Over jorden kan man især betragte, hvordan græsmarkerne: 9, 10 og 21 (se markkort), ændrer sig. De bliver grønnere. De gamle græsmarker ned mod shelterskoven har også ændret sig. De er blevet harvet op, og der er blevet sået ølandshvede på mark 6 og havre på mark 7, i stedet for. Rugen nedenfor gartneriet (mark 5) står lidt tyndt, nogle steder meget tyndt. Jeg har valgt at så den om på mergelknolden oven for fugletårnet. Her er rugmarken repareret ved isåning af havre. I hele mark 5 er der sået en blanding af kløver og græs, som så vokser videre, når korn og halm er blevet høstet til august.

Engen ligner i skrivende stund (april) en flod, som bugter sig glitrende gennem landskabet.

Dyrene

Foderopgørelsen, der blev foretaget til kyndelmisse, har holdt, og der er stadig en masse foder tilovers, der vil blive gemt til næste vinter. For at det kan holde sig, er det stadig meget vigtigt, at der ikke går hul på plastikken, der er omkring Wrapballerne. Det er mit håb, at forældre og børn vil hjælpe med at håndhæve reglen om: **ikke at lege på de indpakkede ensilageballer!**



Køerne er stadig rigtig gode til at give mælk, og det er en fornøjelse at malke dem. Til daglig er vi, som jeg nævnte tidligere, en tre- fire stykker til at malke og lidt færre i weekenderne. Og det er et fornøjeligt arbejde, når dyrene er tillidsfulde og nemme at have med at gøre. Køernes fodring består af ensilage, og nu også frisk kløvergræs. Dette henter køerne på mark 9 og 10. Vi bruger kun en lille smule korn til at lokke køerne ind i malkestalden. Hvis ikke I allerede har opdaget det, så prøv at se, hvor gul mælken bliver i denne tid. Det er det friske kløvergræs, der gør det. Det er jo et under at se, hvordan rød/sorte køer kan æde grønt græs og give den fineste hvid-gule mælk. Jeg håber, I kan se og smage det.

I skrivende stund er der 10 drægtige dyr i stalden. Det har været en stor udfordring at få de udvalgte køer og kvier med kalv.

Men det er lykkedes at få 7 køer og 3 kvier drægtige. De er insemineret med en tyr, der hedder VR Fetton. VR står for: *Viking Red*. *Viking* er navnet på kvægavlsforeningen, som har opdrættet tyren. *Red* hentyder til racen: European Red Dairy, som den røde danske malkeko er en del af. Også den svenske race SRB (Svensk Rødt/hvidt Boskab) er del af denne gruppe. Ved at krydse denne race ind i besætningen er det mit håb, at dyrenes egenskaber forbedres på følgende områder:

Bedre til at optage store mængder af grovfoder. Dvs. mindre korn og kraftfoder.

Bedre sundhed (lavere frekvens af yver- og stofskiftesygdomme)

Bedre temperament

Det bliver spændende at følge, om praksis kommer til at stemme overens med teorien.

Og det er jo praksis, det kommer an på. Nu, når køerne får frisk græs, stiger mælkemængden lidt, men det er jo en stakket frist, for i midten af juni efter uge 24 stopper vi med at malke køerne. De skal så gå og holde sommerferie i engen. Her er der brug for en del frivillige til at holde opsyn med dem i ugerne 27-28-29-30. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen de dage, I gerne vil deltage i dette vigtige og livsbekræftende arbejde. I denne periode har landbrugs- og mejeriholdet så mulighed for at få afholdt ferie i kraft af dette frivillige arbejde, så mange tak for det.

På vegne af landbrugsholdet

Lars Pedersen

Min mandag i Hertha

Jeg vågner op på mit værelse i Burishus senest klokken halv syv om morgenen. Nogen gange vågner jeg også tidligere, så ligger jeg og hører radio, til jeg står op kl. 7.55

Vi spiser kvart i otte, og bagefter er det mig, der tager ud af bordet og vasker op. Bjørke hjælper mig, for nu har Martin fået sin egen indgang og spiser ikke sammen med os om morgenen mere, så jeg er alene om opvasken om mandagen.

Når jeg har redt min seng og børstet tænder, går jeg ned og giver hestene morgenmad.

Jeg er glad for hestene, de kender mig, slikker mine hænder og napper i min jakke somme tider.

Jeg ser, om de har vand, og giver dem ensilage. Det er en hyggelig morgenstund, jeg hører fuglene synge, mærker solen skinne eller regnen dryppe her ved forårstid.

Når jeg er færdig nede ved hestene, går jeg op og tager mit arbejdstøj af og går ned i mejeriet.

Nede i mejeriet skal man have hvidt mejeri-tøj på og hvide gummistøvler, som vi kun har på derinde. Det er for hygiejnen.

Jeg har tappet Acido en gang. Nu sætter jeg mærkater på, det gør jeg med fingrene en og en. Jeg sætter også datomærker på mælkekartonerne, da skal jeg først huske at skifte datoen på maskinen, så datoen passer.

Jeg holder kaffepause sammen med de andre og fortsætter arbejdet bagefter.

Klokken halv et kører vi med mælk til Brugsen i Herskind, Michael og mig. Somme tider er Camilla også med.

Vi afleverer også mælk til butikken ovre ved bageriet, så passer det lige med, at vi kan spise til middag, når vi har været tilbage i mejeriet med de tomme kasser.

Jeg plejer at gå ned i Herthahus og tage noget mad med op i huset, den bliver jo lavet til os dernede om hverdagen.

Lige efter maden, som altid er god, sætter jeg mit vasketøj over nede i kælderen. Så plejer jeg lige at slappe af, indtil jeg skal have eurytmi med Mette omkring klokken 2. Jeg gør eurytmi på værelset i en halv time.

Så plejer jeg at være hurtig til at klæde mig om til ridning, for jeg skal være ved rideskolen klokken 3. Den ligger oppe ved Skivholme kirke, lidt ud ad kirkestien, og der går jeg op.

Jeg starter med at hente hesten og gøre den klar. Det er en lysebrun islænder, som hedder Fjödir. Jeg strigler den, renser dens hove og sætter saddel

på den, inden ride-læreren, Lillian, kommer og giver den seletøj på.

Jeg trækker hesten ud på banen og henter en skammel til at stå op på, så jeg kan komme op på hesten, medens Lillian holder den.

Jeg starter altid med at få hesten til at gå ned til biddet, så får jeg den til at gå ind mod midten og gøre vassade og så rider vi i tølt rundt på banen. Bagefter prøver vi at få hesten til at gå sidelæns (Vi er et hold på 6, som alle gør det samme, og det er kun mig fra Hertha, som rider deroppe.)

Når hesten lige er færdig med at strække halsen, så travet vi, og når vi har travet et stykke tid, så rider vi i galop. Det er rigtig godt at sidde på hesten, og jeg kan godt lide at ride i galop, men jeg kan lide det alt sammen.

Til sidst skridter vi hesten af ved at lade den gå rundt om banens indhegning, og jeg afleverer Fjodir til en lille pige, som skal ride hesten bagefter mig.

Når jeg har gjort det, plejer jeg at gå hjem og vente, indtil der er aftensmad.

Jeg kan godt lide at lægge puslespil, det gør jeg en gang imellem, når jeg har tid. Nogen gange gør jeg det sammen med Ole, men vi gør det også hver for sig. Vi arbejder på det samme puslespil, det sidste vi lavede havde 1000 brikker. Det sjoveste puslespil, jeg har lagt, var et, Bente havde købt i Barcelona med nogle tårne på.

Efter aftensmaden har vi husmøde; der hører vi, hvad der står i kalenderen for den kommende uge, så vi ved, hvad der skal ske. Hvis der er nogen, der gerne vil snakke om noget, så gør vi det, men det er ikke så tit.

Når husmødet er færdigt, hænger jeg mit vasketøj op til tørre, og bagefter går jeg ned til Herthahus og siger godnat til Camilla og Maria.

Så går jeg op og drikker the, inden jeg begynder at gøre mig klar til at skule i seng.

Jeg sidder gerne i sengen og ser fjernsyn, indtil jeg rigtigt går til ro. Jeg sover rigtig godt om natten og er glad når jeg vågner om morgenen.

Venlig hilsen Morten Kragh





Fællesskabsdannende dag er slut, og Carlotta og Franziska er i muntert trav på vej til at fortsætte fællesskabet hos Franziska. (Foto: Ole W)

Guldorn

Hør her min ven—enhver kan hævde at være en god jøde, en god kristen eller en god muslim. Enhver kan hævde at være et godt menneske og et ægte barn af Abraham. Men hvis vi ikke formår at give det udtryk i respektfulde, omsorgsfulde, ansvarlige og barmhjertige forhold til andre—uanset deres tro, deres race, uanset deres politiske overbevisning—så er vi intet andet, kære bror, end primitive barbarer.

Khader (en ældre muslimsk guide på Tempelbjerget i Jerusalem)